

Το Εξπρές της Ιονικής σφύριξε ξανά για Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και ήδη οι δύο πρώτες μέρες είναι ανεπανάληπτες! (φωτογραφίες – βίντεο)

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Τρία περίπου χρόνια μετά από την τελευταία εκδρομή μας στο εξωτερικό, το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και το Εξπρές της Ιονικής αναχώρησε για Ιταλία – Γαλλία – Ισπανία το Σάββατο 29 Οκτωβρίου.

Δύο μόλις μέρες πέρασαν και τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά! Άλλωστε, η επιτυχία της εκδρομής είχε διαφανεί ήδη από την ανακοίνωσή της, αφού όπως σας είχαμε πληροφορήσει, οι θέσεις έκλεισαν... εν ριπή οφθαλμού!

Μετά από τη συγκέντρωσή μας στην πλατεία Κοτζιά, κάτω από τα γραφεία της **ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ** και αφού ετοιμάσαμε όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι μας, ξεκινήσαμε για την Πάτρα. Η διάθεση όλων των συμμετεχόντων βρισκόταν ήδη στα ύψη και οι πρώτες ώρες της διαδρομής μας προμήνυαν τι θα ακολουθούσε!

Στην Πάτρα ενσωματώθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι από την ευρύτερη περιοχή και μετά από την επιβίβασή μας στο πλοίο, αναχωρήσαμε με αρχικό προορισμό την Ηγουμενίτσα. Το γλέντι δεν άργησε να ξεκινήσει με πρωταγωνιστή το «αηδόνι» της Ιονικής, το **συνάδελφο Πλούταρχο Κούσουλα** που μας έβαλε αμέσως στο κλίμα των παλαιότερων εκδρομών μας!

Μόλις φτάσαμε στην Ηγουμενίτσα, επιβιβάστηκαν και οι συνάδελφοι της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μας βρήκαν ήδη σε... πανηγυρική διάθεση. Και τότε ήταν που το γλέντι άναψε για τα

καλά!

Οι Ιταλοί φοιτητές από τη Βενετία που ταξίδευαν με το πλοίο μας, σίγουρα δεν περίμεναν πριν από την επιβίβασή τους ότι θα συναντούσαν το Εξπρές της Ιονικής, το οποίο τους συμπαρέσυρε με το μοναδικό κέφι και τη διάθεση που είχαμε όλοι μας και αφού γίναμε μία μεγάλη παρέα, το τρικούβερτο γλέντι που στήθηκε με χορούς και τραγούδια, κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Την επόμενη μέρα, ενώ βρισκόμασταν ακόμα εν πλω, ξεκουραστήκαμε αρκετά μετά από το «τρελό» προηγούμενο βράδυ και εν τέλει φτάσαμε στην Αγκώνα αργά το μεσημέρι. Επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν με προορισμό την πανέμορφη – όπως διαπιστώσαμε – και γραφική Πιατσέντζα. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, βγήκαμε για μία βραδινή βόλτα στην πόλη και βεβαίως δεν παραλείψαμε να γευτούμε τη μοναδική, ιταλική κουζίνα, πριν ξαποστάσουμε στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε δυνάμεις για την επόμενη μέρα...

Οι οίωνοί της εκδρομής μας ήδη είναι οι καλύτεροι δυνατοί, η διάθεση όλων μας είναι στο απόγειο και ανυπομονούμε για όσα θα έρθουν τις επόμενες ημέρες!

ΠΟΥΛΜΑΝ – ΠΛΟΙΟ – ΑΓΚΩΝΑ

<http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2022/10/pullman-video.mp4>





ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ

