

Kamenzer Straße 10-12. Χρήση πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης από νεοναζί – Της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το εξαιρετικό ιστορικό έργο της αγαπητής **συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου** που έχουμε την τιμή να παρουσιάζουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας το γνωρίζετε όλοι. Η συναδέλφισσα τάσσεται πάντοτε υπέρ των αδύναμων, υπέρ της επανόρθωσης των ιστορικών αδικιών και βεβαίως μέσα από τις έρευνές της έχει επανειλημμένα «βάλει τα πράγματα στη θέση τους» όσον αφορά τους σύγχρονους απολογητές της σκοτεινής περιόδου του ναζισμού.

Αρχικά οι έρευνές της αφορούσαν τις θηριωδίες και τις σκοτεινές προσωπικότητες εντός Ελλάδας (η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που άφησε τους εγκληματίες προδότες της περιόδου της Κατοχής ατιμώρητους...). Ωστόσο, αυτή η τραγική περίοδος της ιστορίας την οδήγησε και σε... πανευρωπαϊκά μονοπάτια, στα χνάρια των Ελλήνων κρατουμένων που οδηγούνταν στα κολαστήρια των ναζί.

Η επάνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα θλιβερό φαινόμενο που βεβαίως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Σε όλη την Ευρώπη τα σταγονίδια του φασισμού προσπαθούν να εξαπλωθούν και να σηκώσουν ξανά κεφάλι – και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το έχουν κάνει.

Η προστασία και προβολή της ιστορικής μνήμης είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχουμε για να καταστρέψουμε το κακό από τη ρίζα του. Και θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων μας, στην Ελλάδα,

τη Γερμανία και παντού, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς για τη δημοκρατία και την καταπολέμηση του φασισμού.

Η Χρηστίνα μας διηγείται την ιστορία των Ελλήνων κρατουμένων που σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια ξεκίνησαν το ταξίδι προς την κόλαση. Οι 61 γυναίκες αγωνίστριες οδηγήθηκαν τελικά στο μεγαλύτερο δορυφορικό στρατόπεδο γυναικών του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Buchenwald, το «HASAG» (Λειψία), στην οδό Kamenzer Straße 10-12.

Σήμερα, αυτός ο ιστορικός τόπος μαρτυρίου, όπου βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν εκατοντάδες γυναίκες, χρησιμοποιείται για νεοναζιστικές εκδηλώσεις... Νομίζουμε ότι και μόνο η σκέψη προκαλεί ανατριχίλα σε καθέναν που αυτοαποκαλείται άνθρωπος...

Ελπίζουμε ότι οι οργισμένες διαμαρτυρίες και οι έρευνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, θα αναγκάσουν τις τοπικές αρχές (που όντως φαίνεται να έχουν κινητοποιηθεί) να ξεπλύνουν αυτήν την ντροπή και να μετατρέψουν το κτίριο σε χώρο μνήμης για την καταπολέμηση των νεοναζί – όπως του αρμόζει.

[Kamenzer Straße 10-12. Χρήση πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης από νεοναζί \(πατήστε εδώ\)](#)