

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρ.: 9

Προς :

- Δήμο Ζακύνθου
- Δήμο Πέλλας
- Βουλευτές Πέλλας
- Βουλευτές Ζακύνθου
- Κοινοβουλευτικές Ομάδες Κομμάτων της Βουλής

Θέμα : **Αίτημα μετονομασίας των δρόμων**

**«Οδός Ταγματάρχη Ταβουλάρη Αναστασίου Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος»**

**«Οδός Ταγματάρχη Ταβουλάρη Αναστασίου Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά»**

*Κυρίες-οι,*

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που προέρχονται από την Ιονική Τράπεζα. Επειδή θεωρούμε ότι ένα συνδικαλιστικό σωματείο οφείλει να διαδραματίζει ένα βαθύτερο κοινωνικό ρόλο και να μην εγκλωβίζεται στο στενό πλαίσιο των εργασιακών και ασφαλιστικών διεκδικήσεων, έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με περιπτώσεις που αφορούν την αναβάθμιση της κοινωνίας και δη της δημοκρατίας μας. Η παρούσα αφορά ένα σημαντικό θέμα που άπτεται της ιστορικής μνήμης, της δημοκρατικής κληρονομιάς των πραγματικών αγωνιστών πατριωτών και της προάσπισής τους από τους επίσημους θεσμούς.

Πρόσφατα ένας κάτοικος της Ζακύνθου επικοινωνήσε με τη συναδέλφισσα και μέλος του Συλλόγου μας Χρηστίνα Σωτήρχου (ακάματη λάτρη της ιστορίας με σπουδαίο ερευνητικό έργο στο ενεργητικό της), ζητώντας την αρωγή του Συλλόγου μας στην αποκαθήλωση του τιμώμενου από το Δήμο Ζακύνθου, με την ονομασία κεντρικού δρόμου, Αναστασίου Ταβουλάρη.

Ο Σύλλογός μας προθυμοποιήθηκε βεβαίως να ερευνήσει την υπόθεση και η συναδέλφισσα Χρηστίνα Σωτήρχου που ανέλαβε αυτή την έρευνα βρέθηκε προ δυσάρεστης εκπλήξεως όταν ανακάλυψε ότι το όνομα του Ταβουλάρη «κοσμούσε» επίσης κεντρικό δρόμο της μαρτυρικής πόλης των Γιαννιτσών.

## **Βίος και πολιτεία του Αναστασίου Ταβουλάρη**

Όπως σημειώνεται στην έρευνα της συναδέλφισσας, την οποία σας επισυνάπτουμε στην παρούσα, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης ήταν Υπουργός Εσωτερικών στις δοσιλογικές κυβερνήσεις:

➤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ από 2/12/1942 έως 7/4/1943

➤ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΡΑΛΛΗ από 7/4/1943 έως 29/5/1944 που ζήτησε και πήρε 3μηνη άδεια

Φανατικός ναζιστής και όργανο της απόλυτης εμπιστοσύνης του διοικητή των SS και της κατοχικής Αστυνομίας στην Ελλάδα, αντιστράτηγου Βάλτερ Σιμάνα και του συνταγματάρχη Βάλτερ Μπλούμε, διοικητή της Μυστικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Απέλυσε 1.400 αστυνομικούς και τους αντικατέστησε με ανθρώπους του υποκόσμου, κακοποιούς και εγκληματίες που χαρακτηρίζονταν ως χωροφύλακες «άνευ θητείας».

Στις 15/4/1944, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης ανακοίνωσε «την απόφασιν να εφαρμόση σκληρά αντίποινα εναντίον των εις χείρας του Κράτους ευρισκομένων συνενόχων των συμμοριτών». Μολονότι υπήρχε κανονισμός που απαγόρευε στους άνδρες της Χωροφυλακής να συγκροτούν εκτελεστικά αποσπάσματα, άνδρες της Ειδικής, στις 22 Απριλίου του 1944, εκτέλεσαν χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση 17 κρατούμενους στο προαύλιο της Σχολής Χωροφυλακής.

Οι εκτελέσεις ομήρων ως αντίποινα από τους γερμανούς κατακτητές αποτελούσαν μέρος προδιαγεγραμμένου σχεδίου προς τρομοκράτηση και είναι Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας σύμφωνα με το κατηγορητήριο στη Δίκη της Νυρεμβέργης (THE HOSTAGE CASE ).

Η «Εκτέλεση των 17» αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αναστάσιος Ταβουλάρης εφαρμόζει τον γερμανικό νόμο περί αντιποίνων και εκτελεί χωρίς καταδικαστική απόφαση ομήρους.

Όταν πλησίαζε η απελευθέρωση, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης εγκατέλειψε την Ελλάδα , όπως και άλλοι χιτλερικοί. Συμμετείχε στην ψευδοκυβέρνηση του Τσιρονίκου, την επονομαζόμενη Ελληνική «εθνική» κυβέρνηση της Βιέννης που είχε αναγνωριστεί μόνο από τον Άξονα.

Στις 9/5/1945 ο Έκτωρ Τσιρονίκος, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης, ο Ιωάννης Πασσαδάκης, ο Hermann Goering κ.α. συλλαμβάνονται από τον Αμερικανικό Στρατό στο Kitzbuhel.

Στις 31/5/1945, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων ερήμην σε ισόβια και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Κατά δήλωση του Τσιρονίκου, ο Αναστάσιος Ταβουλάρης πέθανε από πνευμονία στο Ίνσμπρουκ.

Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Ταβουλάρη και τα Γιαννιτσαί είναι αναμφίβολα ο Γεώργιος Πούλος και το κατάπτυστο «Εθελοντικό Τάγμα Πούλου» (Poulos Verband). Τον Νοέμβριο του 1944 ο Πούλος και η συμμορία του ακολούθησαν συντεταγμένοι τους αποχωρούντες Γερμανούς.

## **Η μετονομασία των δρόμων είναι δημοκρατικό και πατριωτικό χρέος**

Η επιλογή της χούντας να δώσει το όνομα του Ταβουλάρη σε δρόμο της μαρτυρικής πόλης των Γιαννιτσών αποτελεί σκύλευση των νεκρών της 14ης Σεπτεμβρίου 1944 και κατάφωρο βιασμό της ιστορίας.

Η ονομασία κεντρικού δρόμου της Ζακύνθου προς τιμήν ενός ναζιστή, αποδεδειγμένου προδότη της πατρίδας αποτελεί όνειδος για το νησί.

Το γεγονός ότι ο Ταβουλάρης κάποτε υπήρξε Έλληνας, Αξιωματικός και Βενιζελικός Βουλευτής, δεν ακυρώνει το όνειδος της συμμετοχής σε δοσιλογικές κυβερνήσεις και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πριν καταντήσει μέλος της κυβέρνησης των χιτλερικών.

Στη διακριτική ευχέρεια του δημάρχου του Δήμου Πέλλας-Γιαννιτσών, που τόσο βασανίστηκε επί της Κατοχής, είναι «να σκάψει ένα λάκκο που να χωράει 500 άτομα» και να θάψει την ιερή μνήμη των κοριτσιών που βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν και των εκτελεσμένων συμπολιτών του που είναι και μνήμη της δικής του οικογένειας ή το φάντασμα του ναζισμού που πλανιέται στην πόλη.

Στη διακριτική ευχέρεια του δημάρχου του Δήμου Ζακύνθου είναι να αποτινάξει αυτό το όνειδος από την πόλη και το νησί, αποκαθιστώντας την ιστορική μνήμη και αλήθεια.

Θεωρούμε προσβλητικό προς κάθε Έλληνα πολίτη, ιδιαίτερος αυτήν την περίοδο που ο εφιάλτης του φασισμού αναβιώνει στη χώρα μας, να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η παράταιρη και απαράδεκτη ιστορική παραφωνία, με την απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα έθεσε εαυτόν στις υπηρεσίες των κατοχικών αρχών και υπήρξε συνεργάτης των κατακτητών.

Στο όνομα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της καταπολέμησης της λήθης και της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης, ελπίζουμε να προβείτε στην επαλήθευση των στοιχείων της έρευνας που εμπεριέχεται στην παρούσα επιστολή και εν συνεχεία στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετονομασία των οδών.

Σας πληροφορούμε ότι ο Σύλλογός μας δεν έχει ούτε ιδεολογικές ούτε κομματικές αγκυλώσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν συνάδελφοι από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του πολιτικού φάσματος. Η απόφαση για τη στήριξη του αιτήματος της μετονομασίας ελήφθη ομόφωνα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων πιστεύοντας ότι θα ενδιαφερθείτε και θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, το οποίο ζητάμε να διαβιβαστεί προς κάθε αρμόδιο.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Συν. : [Δρόμοι με «Ιστορία»](#)**