

«Το μακρύτερο τραίνο θανάτου στην Ελλάδα» και «Η εξέγερση των Ζόντερκομαντο» - Συγκλονιστικές ιστορίες και περιγραφές από την εξέγερση που σημειώθηκε στο Άουσβιτς με συμμετοχή Ελλήνων αιχμαλώτων – Της συναδέλφισσας Χρηστίνας Σωτήρχου και του Ζαν Κοέν

Το **ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ** αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στη σύγχρονη ιστορία, ποτέ άλλοτε η ανθρώπινη ζωή δεν εκμηδενίστηκε ξανά με αυτόν τον τρόπο. Η κτηνωδία έλαβε σάρκα και οστά που απλώθηκε πάνω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μαζί με τις κραυγές πόνου των θαλάμων αερίων και τους καπνούς από τις αποτεφρωμένες ζωές των κρεματορίων...

Το άκουσμα του **Άουσβιτς** προκαλεί ανατριχίλα σε κάθε ανθρώπινο ον με καρδιά και σκέψη. Και όσοι από εσάς έχετε βιώσει τη συγκλονιστική εμπειρία της επίσκεψης στον καταραμένο αυτό χώρο, σίγουρα έχετε να μοιραστείτε σκέψεις και συναισθήματα από την παρουσία σας εκεί που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υπέφεραν και εξοντώθηκαν... Ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, αφού δεν πρέπει **ΠΟΤΕ** να λησμονούμε και τους συμπατριώτες μας που μεταφέρθηκαν εκεί με τα «τραίνα του θανάτου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η **συναδέλφισσα Χρηστίνα**

Σωτήρχου.

Για τις ιστορικές έρευνες της συναδέλφισσας που πλέον γνωρίζουν ευρύτερη αναγνώριση και μας κάνει την τιμή να παρουσιάζουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας, νομίζουμε τα λόγια είναι περιττά, αφού το έργο της είναι γνωστό σε όλους σας.

Για αυτά τα «τραίνα του θανάτου» μας μιλά η Χρηστίνα στη νέα της έρευνα και συγκεκριμένα για το «μακρύτερο» όλων με προορισμό το Άουσβιτς, περιγράφοντας τη «διαδρομή» του για την περισυλλογή των μελλοθάνατων από διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας.

Το κύριο μέρος όμως του σημερινού μας δημοσιεύματος και της έρευνας της συναδέλφισσας, αφορά μία μάλλον άγνωστη – δυστυχώς – στο ευρύ κοινό **ιστορία εξέγερσης στο Άουσβιτς**. Την ηρωική εξέγερση που σημειώθηκε στις **7 Οκτωβρίου 1944** από μία ομάδα **Ζόντερκομαντο** (ομάδες εργασίας στα στρατόπεδα του Άουσβιτς για την περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών) ενώπιον της επικείμενης εκτέλεσής τους, οι οποίοι αποφάσισαν να μην παραδοθούν στη μοίρα τους, αλλά να πέσουν μαχόμενοι. Ανάμεσά τους πολλοί Έλληνες Εβραίοι, που μετά την καταστολή της εξέγερσής τους, **εκτελέστηκαν τραγουδώντας τον εθνικό μας ύμνο...**

Αυτή τη συγκλονιστική ιστορία μας αφηγείται ο πλέον αρμόδιος, ο **Ζαν Κοέν**, γιος ενός από τους ηγέτες αυτής της εξέγερσης. **Ο Ελληνοεβραίος Λέων Κοέν ήταν από τους λίγους διασωθέντες της φρίκης του Άουσβιτς**. Αποφάσισε να μεταφέρει τις εμπειρίες του στα συγκλονιστικά απομνημονεύματά του ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι η φρίκη, ο θάνατος και η κτηνωδία απέχουν μερικά χιλιόμετρα και λίγες δεκαετίες μακριά. Για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Για να μην κατρακυλήσει η ανθρωπότητα ξανά στο σκοτάδι...

Και όμως, σήμερα, αυτά που νομίζαμε ως φαντάσματα του παρελθόντος, αναβιώνουν...

Διαβάζοντας τις συγκλονιστικές περιγραφές, τόσο της Χρηστίνας όσο και του κ. Κοέν, είναι βέβαιο ότι θα κυριευθείτε από

αισθήματα ταραχής και θλίψης. **Ωστόσο, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε, να αντιδράμε, γιατί η λήθη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός...**

«Το μακρύτερο τραίνο θανάτου στην Ελλάδα» – πατήστε εδώ

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΖΟΝΤΕΡΚΟΜΑΝΤΟ – 7 Οκτωβρίου 1944 – πατήστε εδώ



Η αστυνομική έκθεση σχετικά με την εξέγερση στο Sonderkommando – Αναφορά από τοπικό αστυνομικό τμήμα στο Οσίwiecim σχετικά με την εξέγερση κρατουμένων από το Sonderkommando στις 7 Οκτωβρίου 1944

Σας παραθέτουμε και τρία βίντεο για την καλύτερη πληροφόρησή σας επί της ιστορίας της εξέγερσης των Ζόντερκομαντο, τα οποία πιστεύουμε ότι αξίζει να παρακολουθήσετε, αφού άλλωστε αφορούν μία **μοναδική πράξη ηρωισμού και ανθρωπιάς, στην οποία Έλληνες ήταν πρωταγωνιστές...**

<https://www.youtube.com/watch?v=2C2egsIQ97c&t=7s>

https://www.youtube.com/watch?v=IKxth0UU_Kk

<https://www.youtube.com/watch?v=MVrx3rwkEBk>