

Νέα εξόρμηση για να...
κάψουμε τον καρνάβαλο!
Εκδρομή του συλλόγου μας το
τριήμερο των Απόκρεων και
της Καθαράς Δευτέρας 25 -
27/2/2017 στη Ναύπακτο (θα
επισκεφθούμε Λίμνη
Τριχωνίδα, Ναύπακτο, Ορεινή
Ναυπακτία, Γαλαξίδι, Ιτέα,
Δελφούς και Αράχωβα)

Θέλουμε πάντα να είστε σε ταξιδιωτική διάθεση και ετοιμότητα και έτσι, λίγες μέρες μετά την επιστροφή από την πρώτη εκδρομή μας για το 2017 στο παγωμένο, αλλά φιλόξενο Μπάνσκο, σας παρουσιάζουμε την επόμενη εξόρμηση του συλλόγου μας που θα είναι το τριήμερο των Απόκρεων, Σάββατο 25, Κυριακή 26 και Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017. Με "ορμητήριο" τη Ναύπακτο θα... κάψουμε τον καρνάβαλο και θα επισκεφθούμε πολλά ενδιαφέροντα μέρη, αξιοθέατα και θα γνωρίσουμε τις φυσικές ομορφιές των γύρω περιοχών (Λίμνη Τριχωνίδα, Ορεινή Ναυπακτία, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφοί και Αράχοβα).

Πρόγραμμα:

1^η ημέρα Σάββατο 25/2:

Αναχώρηση το πρωί 7:15 από τα γραφεία του συλλόγου μας με στάση για καφέ. Μέσω της καλωδιακής γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου περνάμε στη Στερεά Ελλάδα και συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, τη λίμνη Τριχωνίδα. Αφού γευματίσουμε σε παραλίμνιο ταβερνάκι, θα κατευθυνθούμε προς Ναύπακτο για την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και γνωριμία με την πόλη της Ναυπάκτου. Το βράδυ προαιρετικά αποκριάτικη διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό σε τοπική ταβέρνα.



Το υπέροχο λιμάνι της Ναυπάκτου

2^η ημέρα Κυριακή 26/2:

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας αναχώρηση για τα

χωριά της ορεινής Ναυπακτίας. Επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, γνωστή και ως η Αγία Λαύρα της Ρούμελης, χτισμένη στις παρυφές των Βαρδουσίων σε υψόμετρο 750 μ. ανάμεσα σε πυκνό δάσος από δρύες και αγριοκαστανιές, με υπέροχη θέα προς την ορεινή Ναυπακτία, τη Δωρίδα, το Όρος Γκιώνα και τον ποταμό Μόρνο, με κατάληξη στην Άνω Χώρα. Επίσης θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος (παπαροκάδες). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου και να επισκεφτούμε τα αξιοθέατα της Ναυπάκτου, το Κάστρο, το λιμάνι, το Ρολόι, το Στενοπάζαρο, το Φετιχιέ Τζαμί, τον Πύργο Μπότσαρη και την Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση και φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής.



Το γραφικό Γαλαξίδι

3^η ημέρα Καθαρά Δευτέρα 27/2:

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το όμορφο Γαλαξίδι όπου θα παραμείνουμε για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ετησίως (γνωστά ως «Αλευρομουτζουρώματα»). Το έθιμο έχει βαθιές ρίζες στη βυζαντινή εποχή όπου οι παλιάτσοι των ιπποδρόμων χρωμάτιζαν τα πρόσωπά τους. Θα θαυμάσουμε τα αρχοντικά της περιοχής και το ναό του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένος πάνω σε ειδωλολατρικό ιερό. Η εκκλησία είναι βυζαντινού ρυθμού με δύο καμπαναριά και τρούλο. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1840-1850 και είναι τεχνοτροπίας μπαρόκ. Συνεχίζουμε για Ιτέα όπου θα απολαύσουμε τα σαρακοστιανά εδέσματα και τα περίφημα τοπικά γλυκά. Κατόπιν μέσω Δελφών θα συνεχίσουμε για την Αράχωβα όπου θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής.

*Τιμή συμμετοχής κατ' άτομο:

σε Δίκλινο	85 €
σε Τρίκλινο	75 €
σε Μονόκλινο	105 €

*Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται η διαμονή στο ξενοδοχείο «Ναύπακτος» με πλούσιο πρωινό με μπουφέ και όλες οι μετακινήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε...
ΣΠΕΥΣΑΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!**