

Ένα υπέροχο βίντεο που μας έστειλε η Κατερίνα Κοντογεώργη, σύζυγος του συνάδελφου Παναγιώτη Χαλικιά, θα σας πάει ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο...

Ο κόσμος εξελίσσεται (χωρίς βέβαια πάντα να... προοδεύει κιόλας) και εμείς οι παλαιότεροι και μεγαλύτεροι προσπαθούμε «ασθμαίνοντας» να ακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Εννοείται ότι το άρωμα και η αίσθηση των αλλαγών, αλλά και οι αγώνες και η προσπάθεια που αυτές απαιτούν, είναι από τις πιο σημαντικές και χρήσιμες διαδικασίες στη ροή της ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά είναι λογικό ο ερχομός καθετί καινούργιου ή διαφορετικού (καλύτερου ή χειρότερου – δεν έχει πάντα σημασία) να προκαλεί τη νοσταλγία και την αναπόληση αλλοτινών εποχών...

Η **Κατερίνα Κοντογεώργη** είναι ένα αγαπητό μέλος της Ιονικής Οικογένειας, αφού είναι σύζυγος του εκλεκτού συναδέλφου μας **Παναγιώτη Χαλικιά** που βεβαίως δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στα κοινά του χώρου μας και διατελεί **Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας**, αλλά και **Γραμματέας του Συνεταιρισμού μας**. Η Κατερίνα και ο Παναγιώτης έχουν δημιουργήσει μία εξαιρετική οικογένεια, με τους δυο γιους τους, τον **Φίλιππο** και τον **Σπύρο**, για το ταλέντο και τις σπουδές των οποίων στη μουσική έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα μας.

Η Κατερίνα, συνταξιούχος πλέον ιδιωτικός υπάλληλος, είναι ένας άνθρωπος με καλοσύνη, ευαισθησίες και καλαισθησία, όπως φαίνεται και από ένα βίντεο που είδε τυχαία στις διαδικτυακές αναζητήσεις της και μας το απέστειλε πρόσφατα, προκαλώντας μας

συγκίνηση και χαμόγελα. Επειδή πιστεύουμε ότι θα έχει την ίδια επίδραση σε πολλούς από εσάς, με αγνή νοσταλγία και χωρίς ίχνος διάθεσης οπισθοδρόμησης, σας το παραθέτουμε και περιμένουμε τα σχόλιά σας!

<http://www.ionikienotita.gr/wp-content/uploads/2020/12/Noσταλγία...mp4>

Βεβαίως, καλή η νοσταλγία, αλλά να θυμόμαστε πάντα και τη ρήση του Σεφέρη:

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου ζώντας στον τόπο σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό»