

Ο ύστατος, συγκινητικός αποχαιρετισμός στον επί 3 δεκαετίες νομικό συνεργάτη του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής Μάριο Αρμάο, τον οποίο εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος

Ο αγαπητός μας νομικός συνεργάτης επί περίπου 3 δεκαετίες στο Σύλλογο Εργαζομένων της Ιονικής Μάριος Αρμάος δεν είναι πια μαζί μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνάδελφος Σαράντος Φιλιππόπουλος εκφώνησε τον ακόλουθο ύστατο αποχαιρετισμό στην εξόδιο ακολουθία του Μάριου, χθες Παρασκευή 17/7:

Το πρωί της χθεσινής ημέρας θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου...

Ξεκίνησε σαν μία ακόμα συνηθισμένη μέρα στο Σύλλογο της Ιονικής, εκεί που μαζί με τον Μάριο συνεργαστήκαμε για περίπου 3 δεκαετίες. Το τηλέφωνο χτύπησε, ο επιστήθιος φίλος του Μάριου, ο Χρήστος Καστορίνης, μου ανακοίνωσε το θλιβερό μαντάτο και τότε έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου... Όσοι βρισκόμασταν εκείνη των ώρα στο Σύλλογο για τον οποίο ο Μάριος

αποτέλεσε πολύτιμο συνεργάτη, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ο Μάριος δεν είναι πια μαζί μας...

Ακόμα και τώρα που στέκομαι εδώ μπροστά σας, τολμώ να πω ότι μέσα μου δεν έχω αφομοιώσει την απώλειά του. Και πώς αλήθεια να επεξεργαστώ τη σκληρή πραγματικότητα, για ένα συνεργάτη και φίλο για περισσότερα από 30 χρόνια;

Μάριος Αρμάος, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με καρδιά μικρού παιδιού. Η πορεία της ζωής του τώρα που έφτασε στο τέλος της δείχνει ξεκάθαρα έναν άνθρωπο που άφησε πίσω μόνο φίλους και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά του. Όμως δεν ήταν το μοναδικό.

Ο Μάριος άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επαγγελματική του δραστηριότητα και στην κοινωνική του ζωή, ξεχωρίζοντας για την εργατικότητα, την εντιμότητα και την προσήλωσή του στις ιδεολογικές του αρχές.

Ήρθε στην Αθήνα από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Τήνο, νέος, φτωχός και ουσιαστικά αβοήθητος, για να κατακτήσει τη ζωή και τα κατάφερε. Όχι όμως άκοπα. Η ζωή του ήταν ένας συνεχής μαραθώνιος, στον οποίο όμως τερμάτισε νικητής. Η θέληση και το πάθος για να πετύχει ήταν τα μοναδικά του εφόδια, που όμως ήταν αρκετά για να υπερνικήσει όλα τα εμπόδια.

Μπήκε στη Νομική, πήρε το πτυχίο και αφιερώθηκε στη μαχόμενη δικηγορία. Στην επαγγελματική του δραστηριότητα είχε μόνο φίλους, χωρίς το παραμικρό ψεγάδι να σκιάσει την πεντακάθαρη πορεία του. Συνοδοιπόρος του επί σειρά ετών στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και την πορεία προς την καταξίωση η εξαιρετική συνεργάτιδά του και φίλη, η Σούλα Γεωργοπούλου, με την οποία συμπορεύθηκαν στον κοινό αγώνα της επαγγελματικής τους δράσης για δεκαετίες ολόκληρες.

Ωστόσο, αν και ο Μάριος πράγματι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, στάθηκε τυχερός στην πιο σημαντική πτυχή της ζωής κάθε ανθρώπου, καθώς συνδέθηκε με την εξάισια σύζυγό του Σοφία που αποτέλεσε το μόνιμο στήριγμά του και μαζί δημιούργησαν μία

υπέροχη οικογένεια. Ο Μάριος πρόλαβε να δει τις αγαπημένες του κόρες επιτυχημένες και αποκατεστημένες, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο και αυτό σίγουρα θα αναπαύει την ψυχή του. Η Λουκία ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα της, ασκώντας τη μαχόμενη δικηγορία, έχοντας δημιουργήσει και η ίδια μία εξαιρετική οικογένεια, όπως βέβαια και η Μαργαρίτα που είναι καθηγήτρια.

Η οικογένεια ήταν για τον Μάριο το ύψιστο ιδανικό και όλοι ξέρουμε πως ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να γίνει θυσία για τους δικούς του. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι αν αυτήν τη στιγμή ο Μάριος μπορεί να μας βλέπει από κάπου, θα κοιτά με συγκίνηση χαμογελαστός την οικογένειά του συγκεντρωμένη, γνωρίζοντας πως όλοι εσείς είστε η σπουδαιότερη κληρονομιά που άφησε πίσω του, όπως αντίστοιχα κι εσείς, τα αγαπημένα του παιδιά και τα λατρεμένα του εγγόνια, θα είστε πάντοτε περήφανοι για τον Μάριο!

Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην προσήλωσή του στις αρχές του καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα αξιοσέβαστο γεγονός. Είχε έναν ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό και συμμετείχε στους δημοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες της πατρίδας μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, στην καθημερινότητά του ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και ανεπτυγμένο το αίσθημα αλληλεγγύης. Προσωπικά γνωρίζω πολλές περιπτώσεις συνανθρώπων μας που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στα δικαστικά και νομικά έξοδα των υποθέσεών τους, αλλά ο Μάριος δεν έπαψε να τους στηρίζει. Ουσιαστικά, ήταν ένας άνθρωπος που δεν έλεγε ποτέ όχι και ήταν πάντοτε παρών όποτε τον χρειαζόμασταν.

Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε που να μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι έχουν μόνο φίλους και καθόλου εχθρούς. Ο Μάριος όμως ήταν από αυτές τις ελάχιστες, εξαιρετικές περιπτώσεις, με μία σπάνια προσωπικότητα και μία μεγάλη καρδιά που τους χωρούσε όλους.

Όσοι είχαν την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσουν και να τους δωρίσει τη φίλια του τον περιέβαλαν με αγάπη και εκτίμηση, ενώ όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για την ευγενική του μορφή και την ενάρετη συμπεριφορά του.

Για μένα, αυτό είναι το στερνό αντίο σε ένα στενό συνεργάτη και φίλο που δε θα ξεχάσω ποτέ, με λόγια καρδιάς και ευγνωμοσύνης για τα χρόνια που περάσαμε μαζί.

Μάριε, θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τη μορφή σου και τις όμορφες, δύσκολες, αλλά πάντοτε σημαντικές στιγμές που μας ένωσαν.

Αγαπημένε φίλε μου, Αντίο!

Σαράντος Φιλιππόπουλος